

PIU - Mit år i udlandet



Jeg hedder Michael Sjöstrand. Jeg er 21 år gammel og har brugt det sidste års tid på at arbejde i Tyskland som praktikant. Uddannelsesmæssigt har jeg gået på efterskole i to år, henholdsvis 9. og 10. klasse, hvorefter jeg startede på Iværksætterlinjen på Frederikshavn Handelsskole. Efter mit tre års uddannelsesforløb på HHX, var jeg på et fem ugers EUD-kursus, før jeg kunne begynde min praktikplads i Neumünster, Tyskland.

Jeg havde sådan set aldrig hørt om PIU, før jeg var begyndt på HHX. Jeg fik kendskab til PIU, da nogen kom ind i vores klasse for at snakke om, man kunne tage en detailuddannelse/salgsassistentuddannelse i Tyskland/England.

Hvis jeg skal sige det kort, så søgte jeg PIU, da jeg var i tvivl om, hvad jeg ville efter HHX. PIU lød som en super god mulighed, hvor man kunne få noget erfaring samt muligheden for at udvide sine sprogkunderskaber.

Jobsøgning

I starten fik man egentlig hjælp til nærmest alt, men da man havde fået sikret sig en arbejdsplads, fik man selv lov at gøre resten. Først var jeg til nogle jobsamtaler i Neumünster, hvor man mødte alle de andre unge danskere, som også skulle til samtale dernede. Det endte med, at vi kun var tre drenge på hele holdet, så vi havde aftalt, at hvis alle fik et arbejde, ville vi søge om en lejlighed sammen. Dels for at spare nogle penge, men også for at have noget mere sammenhold.



Boligsøgning

Vi endte med alle tre at få tilbudt arbejde, så vi begyndte at søge på diverse boligsider. Vi endte med at bruge adskillige måneder uden noget held. Til sidst endte det med, at vi blev tilbudt at komme ned og få fremvist nogle lejligheder. Vi havde få måneder inden vores praktikopholds start stadig ingen lejlighed, hvorfor vi selvfølgelig begyndte at blive mere og mere nervøs for, hvad vi kunne/skulle gøre. Vi endte så heldigvis i sidste øjeblik med at få tilbudt en nyrenoveret lejlighed, som vi desværre først kunne overtage fra 1. september (vores praktikplads startede omkring den 12. august). Altså stod vi nu med en arbejdsplads, men først en lejlighed vi kunne overtage to uger efter vores første dag. Vi begyndte så at skrive til nogle af de andre praktikanter, om det ville være muligt at bo hos en af dem de første par uger, indtil vi kunne overtage vores egen lejlighed. Så vi endte med at få et ja fra en af de andre danske praktikanter.



Neumünster

Byen jeg boede i var Neumünster, en by de fleste kun kender for deres outlet (som ikke engang ligger inde i byen). Med sine omkring 80.000 indbyggere har man masser af muligheder for shopping, café og restaurantbesøg og selvfølgelig også byture. Neumünster var til tider kedelig, men havde dog et stort julemarked i december samt et ugentligt marked i centrum, hvor man kunne købe alt fra tøj til blomster. Jeg vil sige, at den største fordel ved Neumünster er placeringen. Den er placeret forholdsvis tæt på den danske grænse, der kører tog, busser og flixbusser igennem byen. Men vigtigst af alt ligger byen kun ca. 20 minutter fra Kiel og en lille time fra Hamborg.

Arbejdsopgaver

I virksomheden blev jeg kort fortalt sat til alt det arbejde, de fuldtidsansatte også blev sat til. Det var dels, fordi jeg havde interessen, men også fordi tyskere i min optik godt kan lide at lære fra sig.

Fritidsinteresser

Mens jeg var nede i Tyskland, havde man ærligt talt ikke så meget fritid, som man kunne have håbet på. For ovenpå arbejdet havde vi også skoleopgaver, som skulle laves samt hverdagsting som at handle ind, lave mad, gøre rent osv. Men når man endelig fik en pause og kunne nyde fritiden var vi nede og træne, eller også spillede vi playstation. I fritiden havde man dog også tid til at holde sig opdateret om, hvad der skete hjemme i DK.

Opholdets betydning

Mit PIU-ophold har betydet, at jeg er blevet mere sikker på mit tysk. Tysk talte jeg naturligvis hver dag, og til sidst blev det rutine. Jeg er helt klart blevet bedre til både at forstå og tale tysk. Opholdet har også åbnet op for nogle venskaber, man måske ikke havde regnet med at opnå.

Fremtidsplaner

Lige nu står mine fremtidsplaner på at tjene nogle penge, så jeg kan komme ud og rejse. Jeg håber på at kunne få et arbejde, hvor jeg kan lære at bruge det tysk, jeg har lært.

Værd at vide

Jeg vil personligt sige, at det vigtigste man skal huske, mens man er afsted, er at have det sjovt. Det kommer til at være et hårdt år, og hvis man sidder derhjemme, kommer tiden til at gå langsomt. Så hvis en kollega eller en af de andre praktikanter spørger, om du vil med ud at lave noget, skal du altid svare "Ja". Og hvis du har det vanskeligt med tysk nu, så forsøg at være sammen med tyskere mere, end du er sammen med de andre praktikanter. For man lærer jo ikke tysk ved at snakke dansk ;)