

Mit år som PIU-elev

Hej,

mit navn er Louise, og jeg er netop hjemvendt efter et år som PIU-elev i den tyske by München. Jeg er tidligere elev på Frederikshavn Handelsskole og blev student i sommeren 2019.

Jeg fik kendskab til PIU gennem skolen, hvor jeg så det som en nem, sikker og god mulighed for at komme til udlandet i et år. Jeg søgte PIU for at få et ophold i udlandet, hvor jeg ville få rig mulighed for at lære landet og kulturen at kende og for at forbedre mine sprogfærdigheder. PIU tilbyder at hjælpe med at finde job i Tyskland eller England, og da jeg godt kan lide Tyskland for landets historie og kultur, var det helt perfekt for mig at søge efter job gennem PIU.

Jeg valgte Syd- og Vesttyskland som prioritet, da PIU skulle finde jobsamtaler til mig. Jeg endte med kun at have samtaler i München, hvilket absolut ikke gjorde mig noget, da det er en stor og fin by. Jeg fik job ved en stor tysk international virksomhed, som hedder Infineon, i en afdeling, hvor jeg var helt på lige fod med de andre medarbejdere. Jeg blev tætte med to af mine kollegaer, som jeg stadig holder kontakten med i dag. Resten af mine kollegaer snakkede jeg også meget med, og i april 2021 skal jeg ned at besøge dem alle.



Jeg fik arbejdsopgaver, som var vigtige for afdelingen og virksomheden, fx skulle jeg sørge for, at kundernes VPA (ordresystem) var opdateret med de rigtige priser, mængder, datoer mm. Det var et stort ansvar, da fejl ville få konsekvenser for virksomheden, men det var også fedt at vide, at man lavede opgaver, som havde betydning. Derudover gav jeg et webinar omkring netop vores ordresystem til hele vores Marketing community, da de også har opgaver i systemet. Det var grænseoverskridende at holde et oplæg for så mange fremmede mennesker, men på den anden side viste det, hvor meget jeg havde lært, det år jeg var der.

Når jeg ikke var på arbejde, var jeg enten sammen med mine venner eller til fodboldtræning. Jeg spiller fodbold herhjemme og ville også gerne spille i München. Der findes mange fodboldklubber, man kan træne/spille med, og jeg fandt en, som både var nem at komme til med offentlig transport, og som havde gode træningstider. Jeg ved også, at andre PIU'er fandt håndboldklubber, som de



trænede/spillede med, så der er rig mulighed for at finde en sportsklub, man kan træne/spille med. I weekender hvor der ikke var fodbold eller andet, tog jeg på ture med mine venner. Jeg har både været i Berlin, Salzburg, Nürnberg, set KZ-lejren i Dachau og været på bjergvandring. Havde det ikke været for corona, havde vi været på flere ture. Der er mange muligheder for at besøge Europas byer, da Tyskland og især

München ligger meget centralt ift. at komme rundt.

Som tidligere nævnt boede jeg i München, og efter min smag er det en af de bedste storbyer, man kan bo i. Jeg var også ret heldig at bo meget centralt og billigt, så jeg fik virkelig oplevet det at bo i en storby. Jeg fandt min lejlighed gennem de PIU-elever, der var der året før mig. Man kan oftest lave en aftale med dem og se deres lejligheder, når man er på jobsamtalerejse. Der er også mange, der bor på et campus eller i anden studiebolig, men ellers kan man finde egen lejlighed via nogle dlejningssteder fx Mr. Lodge.



Selve byen München bød på mange spændende ting bl.a. Oktoberfest, som var en virkelig fed oplevelse, og noget som jeg helt sikkert vil tage til igen. Når der så ikke var Oktoberfest, og vejret var nogenlunde, tog vi i Biergarten, som også er rigtig hyggeligt og bestemt et fedt koncept. Udover at man kan få masser af øl i München, er byen også smuk med mange flotte bygninger og mange ting at se. Man kan bl.a. tage ud og se Olympiapark, som er der, hvor OL 1972 blev afholdt, eller man kan tage i Englischer Garten en solrig dag. I slut november og hele december er byen fyldt med julemarkeder. Det er rigtig hyggeligt at gå rundt og se, hvordan deres julepynt ser ud kontra det danske, og selvfølgelig drikker man Glühwein.

Der er selvfølgelig også altid fodbold, eller andet sport man kan tage til. Jeg var en del gange inde og se FC Bayern München spille og en enkelt gang inde og se EHC Red Bull München. Ellers synes jeg, at selv man skal gå på opdagelse i den by, man ender i, for der er helt sikkert noget spændende i alle byer.

Nu sidder jeg så tilbage i Frederikshavn og har uden tvivl haft det bedste år. Jeg fik både tyske og danske bekendtskaber og holder kontakt med stort set dem alle. For mig har mit ophold betydet, at jeg er blevet mere outgoing, altså at jeg har lyst til at rejse mere, og gøre sådan noget, hvor man bor i et andet land i noget tid. Det har også betydet, at jeg har fået en forsmag på, hvad et 8-16-job er, og at jeg har tænkt over, hvad jeg vil arbejde med. Jeg ved stadig ikke, hvad jeg vil arbejde med, men året i München har betydet, at jeg er blevet vild med at lære om andre kulturer osv. Jeg går derfor med overvejslen om at studere Sprog og Internationale Studier.



Jeg vil helt klart anbefale, at man tager til fx Tyskland som PIU-elev, hvis man gerne vil prøve at bo i udlandet i et år. Det er både sikkert og nemt, og man får helt sikkert et fedt år med en masse nye bekendtskaber. Jeg ved i hvert fald, at jeg ikke vil være mit år foruden.